

**FOLKE-
UNIVERSITETET
I NYSTED**



**PROGRAM
SÆSON 2012/2013**

Velkommen til Nysted Folkeuniversitet.

Folkeuniversitetet er for alle. Det er Folkeuniversitetets formål at formidle universiteternes viden ud til ganske almindelige mennesker. Derfor er alder og forudsætning underordnet i forhold til interesse og videbegærlighed. Her kan man hente ny viden, blive løftet og inspireret og samtidig møde mennesker med samme interesse som én selv.

Det er os en glæde at kunne præsentere sæsonens program, som vi synes rummer alsidige og interessante tilbud, som forhåbentlig vil kunne appellere til mange. I samarbejde med Nysted Menighedsråd har vi et foredrag om Hans Egede – læs nærmere herom i Kirkebladet for Nysted.

Man er velkommen til at fremkomme med ønsker om fremtidige arrangementer til komiteen.

Find flere oplysninger på vores hjemmeside: www.fu-komiteer.dk/nysted

Lad os ses i Folkeuniversitetet!

Folkeuniversitetskomiteen i Nysted:

Marianne Bruun Hansen, formand	tlf.: 54 86 44 17, embruunh@gmail.com
Børge Helleskov, kasserer	tlf.: 54 87 12 50
Inger Bolt Jørgensen, sekretær	tlf.: 54 87 36 61, i.bolt@hotmail.com
Anette Watz	tlf.: 51 70 53 58
Irene Skeel	tlf.: 20 89 15 34
Aage Thustrup Mortensen	tlf.: 54 87 18 37
Inge-Lise Høring	tlf.: 54 87 14 46
Lykke Lund Hansen, revisor	tlf.: 54 87 18 37

”Marinemaleren Frants Landt”

v/forfatter, formand for Antikhistorisk Selskab Benny Boysen

Søndag den 23. september 2012



Frants Landt, som blev født 1885 i Nysted, var en af 1900-tallets kendteste marinemalere. Foruden at være marinemaler var han i 30 år lods ved Københavns Lodseri. Han ønskede altid selv at blive omtalt som lods og ikke som maler. Som maler var han på højden af sin karriere i

1930'erne, og 2 gange opnåede han at blive attacheret som kongelig marinemaler og ledsagede majestæterne Chr. X og Frederik IX på rejser med kongeskibet ”Dannebrog” i 1936 og 1952. Frants Landt bevarede hele sit liv en stærk tilknytning til sin fødeby, men døde i Ringsted i 1975. Ca. 50 af hans arbejder har været udstillet på Nysted gamle rådhus i sommeren 2012.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted. Tid: 13.30. Entré: 60 kr.

”På sporet af en spændende historie – om at skrive slægtens historie”

v/ seniorkonsulent Erik Kann

Søndag den 28. oktober 2012

Der skal næsten ikke noget til. En notits i kirkebogen om barselsfeber, en registrering i en folketælling om en svagelig gammel kone på aftægt.

Pludselig er den der, den spændende historie, som er en af de allervigtigste byggesten, når du vil skrive slægtens historie.

Men hvordan sætter man de mange små historier sammen? Hvordan skriver man overhovedet, så det bliver spændende, hvad skal med, hvad skal ikke med?

Foredraget er bygget op over praktiske eksempler, der giver dig et indblik i de mange muligheder, der findes for at komme i gang. I forbindelse med foredraget udleveres et forslag til disposition for en slægtsbog.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted. Tid: 13.30. Entré: 60 kr.

”Julen i det gamle Norden/julen i guldalderens Danmark”

v/lektor Jutta Boysen Møller

Søndag den 18. november 2012



Juleblótet var den største offerfest i det gamle Norden. Festen lå i den mørkeste tid, på det tidspunkt hvor man med det blotte øje kunne se, at dagene blev længere, omkring 13. januar. Man spiste, drak og festede sammen med guderne og forfædrene i flere dage.

I julen herskede der fred; det var utænkeligt at føre fejder. Man tog desuden varsler af fremtiden under julefesten, for de gamle nordboer vidste som alle andre naturfolk, at det er i den hellige fest, at fremtiden skabes, og at fællesskabet etableres på ny.

Med dette som udgangspunkt fortælles der om julens kulturhistorie og dens mange traditioner: om juletræ, julemand, nisser, gavegivning osv.

Det berøres også, hvordan det gik til, at julen blev flyttet fra 13. januar til 25. december - fortællingen om det lille fredsbarn fra Betlehem, som viste sig at være en stærkere konge end Thor.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted. Tid: 13.30. Entré: 60 kr.

”Gøngenhøvdingen og svenskekrigene”

v/museumsinspektør, cand. mag. Kaare Johannessen

Søndag den 27. januar 2013

En kortfattet gennemgang af de store krige med svenskerne i 1600-tallet med særligt fokus på Karl Gustavs tur over isen fra Fyn til Lolland i 1658 og de drabelige begivenheder i forbindelse hermed. Vi møder så spændende personligheder som Svend Poulsen Gønge, svenskekongen Karl X Gustav, og forræderen over alle: Corfitz Ulfeldt! Et ret underholdende foredrag, der ikke kræver forudgående viden om historie.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted. Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

Praktiske oplysninger

Foredragene finder sted på Kirkestien 6B, Nysted, hvis ikke andet er oplyst i programmet. *Det koster 60 kr. pr. deltager, og kun til ekskursionen kræves der tilmelding.*

I forbindelse med foredragene er der en pause med mulighed for at købe kaffe/te/småkager for 15 kr. eller øl/vand 10 kr.

Alle foredragene omtales i lokalaviserne.

”Ruslands folkesjæl og dets problematiske ledere”

v/lektor ved Kbh. Universitet Karsten Fledelius

Søndag den 24. februar 2013

Churchill omtalte i 1940'erne Rusland som et mysterium indhyllet i en gåde. Noget af det, der kan være svært at forstå, er det, man kan kalde ”den russiske folkesjæl”. Findes den virkelig, hvad består den så i, hvorfor synes den så sejlivet, og hvorfor har russerne fundet sig i så mange problematiske ledere? Hvilken rolle spiller religionen, og hvilken påvirkningerne udefra? Og hvor er Rusland på vej hen nu? Det er nogle af de spørgsmål, det er nærliggende at stille vedrørende det Rusland, som for 20 år siden frigjorde sig fra Sovjetunionen og dets ideologi.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted. Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Det ordentlige menneske”

v/lektor og forfatter Henrik Jensen

Søndag den 17. marts 2013

Ordentlighed er kittet i samfundet i fællesskabet og vores omgang med hinanden. Når ordentligheden forvitrer, falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden.

Det ordentlige menneske er et, som ikke bare kan opføre sig pænt og imødekommende over for andre, men som på mærkværdig vis er i stand til i stort som småt også at se tingene fra andres synsvinkel og forholde sig til sig selv fra distance. Som kan se sig selv i forhold til pligten og ikke bare

til rettighederne. Som formår at trække grænser for sig selv, men vel at mærke også for andre. Som kan stille krav også til andre.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted. Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”C.D.F. Reventlow & Pederstrup”

v/museumsinspektør Jesper Munk Andersen

Ekskursion til Reventlowmuseet søndag den 21. april 2013

Program: Afgang: Nysted brugs kl. 13.00 - Øster Ulslev kl. 13.10

Kl. 14 - 16.30: foredrag, kaffe, rundvisning

Hjemkomst Nysted ca. kl. 17.30

Pris: 175 kr. incl. kaffe. Indbetaling af beløbet fungerer som bindende tilmelding. Det kan ske ved foredragene eller ved indbetaling på konto 3221-4895506877 senest 1. april 2013. Angiv navn og telefonnummer.



I familiens gård på Christianshavn blev C.D.F. Reventlow i 1748 født ind i samfundets absolutte elite som søn og arving til grevskabet Christianssæde på Lolland - et af Danmarks største jordbesiddelser. Frem til sin død i 1827 skulle han som foregangsmand, minister og kronprinsens fortrolige komme til at sætte et massivt aftryk på alle dele af det danske samfund. Han flyttede i 1813 til herregården

Pederstrup med sin kone og ni børn. Med udgangspunkt i Pederstrup vil foredraget fokusere på hans liv og virke. Efter foredraget er der mulighed for at få en rundvisning eller selv gå på opdagelse i museets smukke stuer og sale.

Søndag den 23. september 2012, kl. 13.30:

”Marinemaleren Frants Landt”

v/forfatter Benny Boysen

Søndag den 28. oktober 2012, kl. 13.30:

”Om at skrive slægtens historie”

v/seniorkonsulent Erik Kann

Søndag den 18. november 2012, kl. 13.30:

”Julen i det gamle Norden/guldaldertidens Danmark”

v/lektor Jutta Boysen Møller

Søndag den 27. januar 2013, kl. 13.30:

”Gøgehøvdingen og svenskekrigene”

v/museumsinspektør, cand. mag. Kaare Johannessen

Søndag den 24. februar 2013, kl. 13.30:

”Ruslands folkesjæl og dets problematiske ledere”

v/lektor Karsten Fledelius

Torsdag den 7. marts 2013, kl. 19.00 i Sognehuset:

”Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år”

v/ Stephen Egede Glahn (i samarbejde med Menighedsrådet)

Søndag den 17. marts 2013, kl. 13.30:

”Det ordentlige menneske”

v/lektor, forfatter Henrik Jensen

Søndag den 21. april 2013, kl. 13.00:

Ekskursion til Reventlow-museet

Foredrag v/museumsinspektør Jesper Munk Andersen